

Manifest

Israël zal veilig wonen

ALGEMEEN



1

Door de Bijbel en door Jezus Messias weten wij ons voor altijd en onopzegbaar verbonden met Israël en met het Joodse volk.

BIJBELS



2

God heeft Israël als land en volk uitgekozen om zijn bedoelingen voor deze wereld te realiseren. Deze zijn in de Bijbel door hun profeten duidelijk aangekondigd.



3

Veiligheid in de wereld wordt pas gerealiseerd als Israël veilig woont.



4

Wij willen onze verbondenheid met de staat Israël, het Joodse volk en Jeruzalem als stad van de Messias uitdrukken door aanhoudend gebed en steun in woord en daad.

POLITIEK



5

Israël heeft recht op een eigen staat door de besluiten van de Volkenbond en van de Verenigde Naties op 29 november 1947. Dit recht is altijd ontkend en geschonden door de omringende Arabische volken. Omwille van de veiligheid is de aanwezigheid van Israël in de zogenaamde betwiste gebieden noodzakelijk.



6

Wij veroordelen terrorisme, ongeacht of dat leidt tot Israëlische of Palestijnse slachtoffers en leven mee met allen die lijden.



7

Israël en het Joodse volk gaan de laatste decennia gebukt onder toenemend terrorisme, antisemitisme en een dubbele moraal bij de beoordeling (o.a. door de V.N. en de E.U.) van zelfverdedigingsacties van de staat Israël. Ons protest hiertegen heeft mede geleid tot dit manifest.



Israël zal veilig wonen

Ondertekenaars Manifest

De volgende stichtingen, groepen, organisaties en personen staan achter het Manifest:

- Boete en Verzoening
- Christenen voor Israël
- Comité Gemeentehulp Israël
- Cornerstone
- Corrie ten Boom Stichting
- De Witte Velden
- Dorkas
- Dugit Tel Aviv
- Ebenezer Nederland
- Evangelische Alliantie (werkgroep Israël en de Gemeente)
- Evangelisch Werkverband
- George Whitefield Stichting
- Huis van Gebed, Domino
- Hulp aan Joden in Oost Europa
- Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem
- Israël en de Bijbel
- Mehuta
- Middernachtsroep
- Nachamu, Nachamu Ami
- Near East Ministry
- Opwekking
- Petach Tikvah
- Pillar of Fire
- Protestantse Mariazusters
- Ruach CCS
- Schreeuw om Leven
- Shoresh
- Tot Heil des Volks (de Oogst)

Personen, niet verbonden aan een van bovengenoemde organisaties:

- Jan van Barneveld
- Herman Goudswaard
- Hans Keijzer
- Bert Koning
- Kees Neeteson
- Jaap Spaans
- Kees van Velzen

Israël Manifestatie

1 september 2004

Veluwehal, Barneveld

Aanvang: 19.30 uur